

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP  
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIỆT XUÂN

— 2022 —



**SẢN PHẨM HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT**  
**(PHÂN MÔN: KẾ CHUYỆN)**

Năm học: 2022- 2023

LỚP: BÓN 2



TP.HCM, tháng 09 năm 2022

## Anh Đề Mèn

Có em yêu rất tri  
Nhưng em rất kín hoa  
Anh yêu là nhè nhẹ  
Cùng em lè danh ca

Gióng em rất ngọt ngào  
Bàn rìa như tảng gié  
Bò em lè mèo nâu  
Chèo tên mình theo nhò

Bú trại mưa hay nắng  
Anh vẫn luôn yêu đời  
Chết vì cảm nhè nhẹ  
Em em đe khập nè

Tu uộc đời dèng yêu  
Anh cũng say xa hất  
Ta mong chờ thật nhiều  
Niem vu đe rộng khắp

Phuong Tam



## Chuyện Đề Mèn

Đề mèn làm tê tuốc mèn từ  
Đốt dae hung hăng chí nhất thời  
Têng sáng mang hàng hầm hố gai  
Ghiêu diêu ngoài tê đùng ăn chay  
Điểm ăn nhanh nhều bén lò cò  
Tâm ban tam giao cung hầm lò  
Phà Đề bà con đều thi cá  
Phêu lau mè tiếng đì cho đỡ

Bao Châu



# Cảm nghĩ bài thơ Truyện cổ nước mình

Bài thơ "Truyện cổ nước mình" của Lãm Thị Mỹ  
Đến đây người đọc bao giờ cũng cảm thấy như đang câu chuyện  
cũ. Vì đó, mỗi người sẽ thêm yêu mến hơn kho tàng văn  
hoá quý giá của nước mình. Phường, câu chuyện dù stem  
đến những giao trại nhiên vẫn cao đẹp. Đó là tinh thần  
tương thân tương ái, tình nghĩa thủy chung, sự xác và i  
hồn gai lanh. Tuy có chính là truyền thống tốt đẹp của  
dân tộc Việt Nam từ ngàn đời đã thi hào sau gửi gìn via  
học tập theo "tất cả nhà thơ khẳng định: 'chuyện cũ'" đã  
trở thành hành trang quan trọng trong cuộc sống. Đó  
những câu chuyện cổ già gùm bao học nhân văn sâu sắc  
chiến chiến và còn mãi với thời gian. "Truyện cổ nước mình"  
quips người đọc nhận ra những bài học ý nghĩa. Đó  
là thơ già nua, giọng điệu ròn ràng, bài thơ qua là  
một tác phẩm ý nghĩa.

Phát Lực



# Kể chuyện

## Một nhà thơ chân chính

Ngày xưa ở vương quốc Ba-ghét-xtan có một ông vua nổi tiếng lão ngựa, cuộc sống của nhân dân hết sức lầm than. Cưới thám cảnh ấy, dân chúng đã phản ứng bằng cách truyền đi một bài hát thống thiết, lèn án thói lão tàn ủa nhà vua và phơi bày nỗi thống khổ của nhân dân. Bài hát lọt đến tai vua. Nhìn ra cửa lồng bắt kì dược kề rảng tác bài ca ấy nhưng không tài nào bắt được. Cuối cùng nhà vua hạ lệnh tống giam tất cả các nhà thơ và nghệ nhân hát rong.

Ba hôm sau, nhà vua bắt mỗi người phải hát cho vua nghe một bài hát do chính mình sáng tác. Ai cũng hát lên những bài ca tụng nhà vua. Tuy chí có ba nhà thơ im lặng. Vua lệnh thả tất cả những bài hát còn tống giam vào ngục tối ba nhà thơ kia. Ba tháng sau, ngài cho giải họ trả và phán "Còn thi các người sẽ hát cho trẫm nghe chui!" Một trong ba người, lập tức cao lời ca ca tụng nhà vua. Nhà thơ ấy được thả ngay. Còn hai người kia đưa đến giàn thiêu. Kì vua phán "Đây là cơ hội để cuối cùng để cứu rỗi các người". Hãy chờ





hát lên. Một trong hai người với cát tiếng  
hát ca ngợi nhà vua, và người ấy đưa tha  
ngay. Còn người cuối cùng vẫn im lặng. Nhà vua  
tức giận hét lên: "Trái hán la! Mở lúa lên!"

Mặc dù bị trai hát vào giàn hoa thau nhưng  
tiếng hát của nhà thơ vẫn cát lùi vang vọng khắp  
nơi vách trần từ ác của nhà vua. Đó chính là bài ca  
đau lòng truyền khắp đất nước. Ngón lừa lùng cháy dù  
để Nhà vua bất ngờ thất to: "Đập tất lúa đi! Cứ  
trai ông ta. Trâm không thể mất nhà thơ chân  
thinh độc nhất của dân tộc này!"

Cảm Giả



# Kể chuyện

## Suối hồ Bà Bé

Xưa ở xã Nam Mẫu thuộc tỉnh Bạc Liêu có một ngày hời ương  
Phật rất đông vui. Mọi người thi nhau cúng Phật cầu phúc. Một hôm,  
lòng nhiên xuất hiện một bà già ăn xin trong bà ta thật bẩn thỉu,  
gầm gừ, mọi người ai cũng ghét và xa lánh bà ta.

Cách đó không xa, có một gia đình chỉ có hai mẹ con sống rất nghèo  
khó, thấy bà u áì rách thi thương xót, cho ăn, cho ngủ. Đêm hôm ấy người  
mẹ tinh giác thấy trên chái ch่อง giữa nhà có một luồng ánh sáng, rọi lén  
trong đêm mà chẳng thấy bà lão đâu cả. Người mẹ chỉ thấy một con giao long to lớn đang cuộn mình ngủ. Người mẹ vò vùng sơ hãi, nhưng cũng  
chẳng biết phải làm gì và ngủ tiếp đi.

Sáng hôm sau, bà lão chuẩn bị đồ đạc đi ra đi, bà lão nói: Chừng  
nó thì Phật mà ki thực là buôn Phật. Đang phải chịu tội chít chkim, chỉ có  
mẹ con nhà bà là tốt bụng. Ghé rồi bà cho hai mẹ con một gói tro, dặn  
rồi quanh nhà và một chiếc vỏ trầu rồi vứt biến mất.

Khi mẹ con đem chuyện kể cho mọi người nghe, những chàng  
trai tin. Họ chỉ cười. Đến tối, khi mọi người đang làm lễ bài thi  
bông tia dưới đất có một dòng nước phun lên hình giữa ban thờ  
Phật, nước phun mỗi lúc một mạnh và cuồn phảng di tật cà dö



đen, người vật nhà cửa, đất đá... tạo thành một cái hồ  
rất sâu. Nhưng là thay, nền nhà của hai mẹ con nhà  
kia vẫn còn và được nâng lên cao theo dòng nước.

Nhờ lối bà lão dẫn, hai mẹ con lèi mành trôi ra, vừa  
đặt xuống thì ngay lập tức nó biến thành chiếc thuyền, hai

mẹ con họ chèo thuyền, có hết sức để cứu giúp những người gặp nạn.  
Ngày nay, chỗ đất suối nước lũ đó chính là hồ Bà Biê, giữa  
hồ có một hòn đảo nhỏ, đó là nền nhà cửa hai mẹ con nhà kia. Mọi người  
gọi đó là "Đầm Già mài" nghĩa là "Gò Bà Gá."

Chúc Ngọc

